12 + 1 POEMS. KIKI DIMOULA

Selection by Lluïsa Merino Montes



Women's Legacy Project subject: Classical culture and Latin

Το άλλοθι

Κάθε που σ' επισκέπτομαι μονάχα ο καιρός που μεσολάβησε από τη μια φορά στην άλλη έχει αλλάξει. Κατά τα άλλα, όπως πάντα τρέχει από τα μάτια μου ποτάμι θολό το χαραγμένο όνομά σου ανάδοχος της μικρούλας παύλας ανάμεσα στις δυο χρονολογίες να μη νομίζει ο κόσμος ότι πέθανε αβάπτιστη η διάρκεια της ζωής σου. Εν συνεχεία σκουπίζω τις μαραμένες κουτσουλιές των λουλουδιών προσθέτοντας λίγο κοκκινόχωμα εκεί που ετέθη μαύρο κι αλλάζω τέλος το ποτήρι στο καντήλι με άλλο καθαρό που φέρνω. Αμέσως μόλις γυρίσω σπίτι σχολαστικά θα πλύνω το λερό απολυμαίνοντας με χλωρίνες και καυστικούς αφρούς φρίκης που βγάζω καθώς αναταράζομαι δυνατά. Με γάντια πάντα και κρατώντας το σώμα μου σε μεγάλη απόσταση από το νιπτηράκι να μη με πιτσιλάνε τα νεκρά νερά. Με σύρμα σκληρής αποστροφής ξύνω τα κολλημένα λίπη στου ποτηριού τα χείλη και στον ουρανίσκο της σβησμένης φλόγας ενώ οργή συνθλίβει τον παράνομο περίπατο κάποιου σαλιγκαριού, καταπατητή της γείτονος ακινησίας. Ξεπλένω μετά ξεπλένω με ζεματιστή μανία κοχλάζει η προσπάθεια να φέρω το ποτήρι στην πρώτη τη χαρούμενη τη φυσική του χρήση την ξεδιψαστική. Και γίνεται πια ολοκάθαρο, λάμπει το πόσο υποχόνδρια δε θέλω να πεθάνω ακριβέ μου – πάρτο κι αλλιώς: πότε δε φοβότανε το θάνατο η αγάπη;

The alibi

Whenever I come to visit you only the time that's intervened from one visit to the next has changed. As for the rest, as always from my eyes runs a river your engraved name blurred godfather to the little hyphen between the two dates so people won't think the length of your life died unbaptised. Next I clean the flowers' withered droppings adding some red earth where black had been laid and finally I change the glass in the oil-lamp for another a clean one I bring. As soon as I get home I diligently wash the dirty one disinfecting it with chlorine and the caustic foam of disgust I emit as I shake vigorously. Always with gloves and keeping my body well away from the tiny basin so the dead water won't splash me. With strong aversion's wire wool I scour the ingrained grease on the glass' rim and on the palate of the doused flame while rage crushes the illicit stroll of a snail, trespasser in the neighbouring stillness. I rinse it then rinse with scalding fury a boiling effort to bring the glass to its prime its happy normal use for quenching thirst. And at last it becomes crystal clear how hypochondriacal my wish is not to die. dearest – look at it this way: when wasn't love afraid of death?

(Ενός λεπτού μαζί, 1998)

(*One Minute's Together*, 1998)

Translation: https://www.poetryinternational.com/en/poets-poems/poems

Άφησα να μην ξέρω

Από τον κόσμο των γρίφων

φεύγω ήσυχη.

Δεν έχω βλάψει στη ζωή μου αίνιγμα:

δεν έλυσα κανένα.

Ούτε κι αυτά που θέλαν να πεθάνουν

πλάι στα παιδικά μου χρόνια:

έχω ένα βαρελάκι που ΄χει δυο λογιών

κρασάκι¹.

Το κράτησα ώς τώρα αχάλαστο ανεξήγητο,

γιατί ώς τώρα

δυο λογιών κρασάκι

έχουν λυμένα κι άλυτα που μου τυχαίνουν.

Συμβίωσα σκληρά

μ' έναν ψηλό καλόγερο που κόκαλα δεν έχει²

και δεν τον ρώτησα ποτέ ποιάς φωτιάς γιος είναι,

σε ποιό θεό ανεβαίνει και μου φεύγει.

Δεν του λιγόστεψα του κόσμου τα προσωπιδοφόρα πλάσματά του,

του ανάθρεψα του κόσμου το μυστήριο

με θυσία και με στέρηση. Με το αίμα που μου δόθηκε

για να τον εξηγήσω.

Ό,τι ήρθε με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση

έτσι το δέχτηκα

κι έτσι τ' αποχωρίστηκα:

με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση.

Αίνιγμα δανείστηκα,

αίνιγμα επέστρεψα. Άφησα να μην ξέρω

πώς λύνεται ένα χθες,

ένα εξαρτάται,

το αίνιγμα των ασυμπτώτων.

Άφησα να μην ξέρω τί αγγίζω,

ένα πρόσωπο ή ένα βιάζομαι.

Ούτε κι εσένα σε παρέσυρα στο φως

να σε διακρίνω.

Στάθηκα Πηνελόπη

στη σκοτεινή ολιγωρία σου.

I let myself not know

From the world of riddles

I quietly leave.

I did no harm to my life's enigma:

did not solve a single one.

Neither did those that wanted to die

next to my childhood years:

I've got a keg that's got two kinds of wines.¹

I kept it until now.

unspoilt unexplained,

For until now two kinds of wine

have resolved and unresolved what happens

to me.

A tough relationship

with a tall monk who has no spine²

And I never asked him

of what fire he was the son,

to which god he ascends, and he leaves me.

The world did not spare him

From his masked creatures,

the world's mystery nurtured him

with sacrifices and privation.

With the blood he gave me so that I may explain him.

Whatever came with masked eyes

and covered intent

that I accepted

And so I separated from him:

With masked eyes and covered intent.

The enigma I borrowed,

the enigma I returned.

I let myself not know.

how a yesterday is solved

a dependence,

The enigma of the asymptotes.

I let myself not know what I'm touching,

a face or an urgency.

Nor did I lure you into the light

to figure you out.

Penelope I stood

in your dark neglect.

Κι αν ρώτησα καμιά φορά πώς λύνεσαι, πηγή αν είσαι ή κρήνη, θα 'ταν κάποια καλοκαιριάτικη ημέρα που, Πηνελόπες και όχι, μας κυριεύει αυτός ο δαίμων του νερού για να δοξάζεται το αίνιγμα πώς μένουμε αξεδίψαστοι.

Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη.
Αναμάρτητη: αξεδίψαστη.
Στο αίνιγμα του θανάτου πάω ψυχωμένη.

And if I asked sometimes how you loosen, if you are a spring or a fountain, It would be some summer day where, Penelope or not, we are possessed by the demon of the water to glorify the enigma that we may remain unthirsty?

From the world of puzzles I quietly leave.
Sinless:
thirstless.
In the enigma of death I coolly go.

(Το λίγο του κόσμου, 1971)

1, 2 παιδικά αινίγματα. Οι λύσεις είναι αντίστοιχα το αυγό και ο καπνός.

(The little of the world, 1971)

1, 2 Children's riddles. The solutions are respectively the egg and the smoke.

https://www.ainigmata.gr/ainigmata.php?pageNum_ainigmata=1011&totalRows_ainigmata=1016&ainigma=#stoxos Translation: https://thegeby.wordpress.com/2022/11/14/κική-δημουλά-kiki-dimoula-άφησα-να-μην-ξέρω-i-let-myself-not-know/

Φωτογραφία 1948

Κρατώ λουλούδι μάλλον Παράξενο. Φαίνετ' απ' τη ζωή μου πέρασε κήπος κάποτε. Στο άλλο χέρι κρατώ πέτρα. Με χάρη και έπαρση. Υπόνοια καμιά ότι προειδοποιούμαι γι' αλλοιώσεις, προγεύομαι άμυνες. Φαίνετ' απ' τη ζωή μου πέρασε άγνοια κάποτε. Χαμογελώ. Η καμπύλη του χαμόγελου, το κοίλο αυτής της διαθέσεως, μοιάζει με τόξο καλά τεντωμένο, έτοιμο. Φαίνετ' απ' τη ζωή μου πέρασε στόχος κάποτε. Και προδιάθεση νίκης. Το βλέμμα βυθισμένο

στο προπατορικό αμάρτημα:

Photograph 1948

I'm probably holding a flower. Strange. A garden must have gone through my life once. In my other hand, i hold a stone. with grace and defiance. No hint whatsoever No forewarning of changes, No foretaste of defences. Ignorance must have gone through my life once. I'm smiling. The curve of the smile, the hollowness of this mood, resembles a well-stretched bow, ready. A target must have gone through my life once. And a penchant for victory. My gaze, sunk deep

in original sin:

τον απαγορευμένο καρπό της προσδοκίας γεύεται. Φαίνετ' απ' τη ζωή μου πέρασε πίστη κάποτε. Η σκιά μου, παιχνίδι του ήλιου μόνο. Φοράει στολή δισταγμού. Δεν έχει ακόμα προφθάσει να είναι σύντροφός μου ή καταδότης.

Φαίνετ' απ' τη ζωή μου πέρασ' επάρκεια κάποτε. Συ δεν φαίνεσαι.

Όμως για να υπάρχει γκρεμός στο τοπίο, για να 'χω σταθεί στην άκρη του κρατώντας λουλούδι

κρατώντας λουλούδι και χαμογελώντας,

θα πει πως όπου να 'ναι έρχεσαι.

Φαίνετ' απ' τη ζωή μου ζωή πέρασε κάποτε. tastes the forbidden fruit

of expectation.

Faith must have gone through my life once.

My shadow, the sun's mere toy, wears hesitation's uniform. It hasn't yet had time to become My companion or my traitor.

Sufficiency must have gone through my life once.

You are not there.
But since there's a cliff in the landscape,

and I'm standing at its edge,

holding a flower and smiling,

you must be coming soon.
A life must have gone
through my life once.

(Το λίγο του κόσμου, 1971)

(The little of the world, 1971)

 $\underline{https://books.google.es/books?id=zJKzAwAAQBAJ\&printsec=copyright\&redir_esc=y\#v=onepage\&q\&f=falseger.esc=f$

Αγγελίες

Διατίθεται ἀπόγνωσις εἰς ἀρίστην κατάστασιν, καὶ εὐρύχωρον ἀδιέξοδον. Σὲ τιμὲς εὐκαιρίας.

Άνεκμετάλλευτον καὶ εὔκαρπον

ἔδαφος πωλεῖται

έλλείψει τύχης καὶ διαθέσεως.

Καὶ χρόνος

άμεταχείριστος έντελῶς.

Πληροφορίαι: Ἀδιέξοδον.

"Ωρα: Πᾶσα.

(Ερήμην, 1958)

Ads

Despair is available in excellent condition, and a spacious dead-end. Bargain prices.

Unexploited and fertile

soil for sale

due to lack of luck and mood.

And a totally unused time.

For further information: Deadlock

Time: Any.

(In absentia, 1958)

Translation: https://lyricstranslate.com/en/angeli%CC%81es-ads.html

Έρεβος

Σκύβοντας πάνω άπ' τῆς ψυχῆς μου τὴ συσκότιση στίχους ἰσχνοὺς θὰ ἐπιδείξω ἀποκλεισμένους ἀπὸ ἀπρόσμενη κακοκαιρία ποῦ πλήγωσε θανάσιμα κάποιο δειλό μου λυκαυγές.

Πολλὰ θὰ λὲν οἱ στίχοι αὐτοί, θὰ δεῖτε, θὰ διαβάσετε. Ὁ τελευταῖος μόνο στίχος τίποτε δὲν θὰ λέει. Κοιτώντας θλιβερὰ τοὺς προηγούμενους θὰ κλαίει.

(Έρεβος, 1956)

Erebus (Darkness)

Stooped over the darkest hour of my soul I shall present thin verses cordoned off by an unexpected tempest that fatally wounded my once timid sunrise.

these verses will tell a lot you'll see, you'll read them only the last one won't say much though upon seeing the verses above it it will lament.

(Erebus, 1956)

Translation: https://thehighwindowpress.com/2019/12/09/modern-greek-poetry/

Ο πληθυντικός αριθμός

Ὁ ἔρωτας, ὅνομα οὐσιαστικόν, πολὺ οὐσιαστικόν, ἐνικοῦ ἀριθμοῦ, γένους οὔτε θηλυκοῦ, οὔτε ἀρσενικοῦ, γένους ἀνυπεράσπιστου. Πληθυντικὸς ἀριθμὸς οἱ ἀνυπεράσπιστοι ἔρωτες.

Ό φόβος, ὄνομα οὐσιαστικὸν στὴν ἀρχὴ ἑνικὸς ἀριθμὸς καὶ μετὰ πληθυντικὸς οἱ φόβοι. Οἱ φόβοι γιὰ ὅλα ἀπὸ δῶ καὶ πέρα.

Ή μνήμη, κύριο ὄνομα τῶν θλίψεων, ἐνικοῦ ἀριθμοῦ μόνον ἐνικοῦ ἀριθμοῦ καὶ ἄκλιτη. Ἡ μνήμη, ἡ μνήμη.

The plural

Love:
noun, substantive,
extremely substantive,
singular in number;
gender not feminine, not masculine,
gender defenceless.
Plural the number
of defenceless loves.

Fear:
substantive,
singular to start with
plural afterward:
fears.
Fears of everything from now on.

Memory:
noun, proper name for sorrows,
singular in number,
singular only,
and indeclinable.
Memory, memory, memory.

Ή νύχτα, ὄνομα οὐσιαστικόν, γένους θηλυκοῦ, ἑνικὸς ἀριθμός. Πληθυντικὸς ἀριθμὸς οἱ νύχτες. Οἱ νύχτες ἀπὸ δῶ καὶ πέρα.

(Το λίγο του κόσμου, 1971)

Night:
substantive,
gender feminine,
number singular.
Plural in number:
the nights.
The nights from now on.

(The little of the world, 1971)

Translation: https://www.poetryinternational.com/en/poets-poems/poets/poet/102-2455 Dimoula

Πέρασα

Περπατῶ καὶ νυχτώνει. Ἀποφασίζω καὶ νυχτώνει. "Όχι, δὲν εἶμαι λυπημένη.

Ύπῆρξα περίεργη καὶ μελετηρή.
Ξέρω ἀπ' ὅλα. Λίγο ἀπ' ὅλα.
Τὰ ὀνόματα τῶν λουλουδιῶν ὅταν
μαραίνονται,
πότε πρασινίζουν οἱ λέξεις καὶ πότε
κρυώνουμε.
Πόσο εὔκολα γυρίζει ἡ κλειδαριὰ τῶν
αἰσθημάτων
μ' ἕνα ὁποιοδήποτε κλειδὶ τῆς λησμονιᾶς.
"Όχι δὲν εἶμαι λυπημένη.

Πέρασα μέρες μὲ βροχή, ἐντάθηκα πίσω ἀπ' αὐτὸ τὸ συρματόπλεγμα τὸ ὑδάτινο ὑπομονετικὰ κι ἀπαρατήρητα, ὅπως ὁ πόνος τῶν δέντρων ὅταν τὸ ὕστατο φύλλο τοὺς φεύγει κι ὅπως ὁ φόβος τῶν γενναίων. օχι, δὲν εἶμαι λυπημένη.

Πέρασα ἀπὸ κήπους, στάθηκα σὲ συντριβάνια καὶ εἶδα πολλὰ ἀγαλματίδια νὰ γελοῦν σὲ ἀθέατα αἴτια χαρᾶς. Καὶ μικροὺς ἐρωτιδεῖς, καυχησιάρηδες. Τὰ τεντωμένα τόξα τους βγήκανε μισοφέγγαρο σὲ νύχτες μου καὶ ρέμβασα.

I went through

I walk and it gets dark.
I make up my mind and it gets dark.
No, I am not sad.

I have been curious and studious.
I know of everything. A bit of everything.
The names of flowers when they shrivel,
when the words become green and when we
become cold.
How easy the feelings' lock turns
with any of oblivion's keys.
No, I am not sad.

I went through rainy days,
I joined in behind that
liquid barbwire
patiently and unnoticed,
like the trees' pain
when their last leaf departs
and like the fear of those who are brave.
No, I am not sad.

I went through gardens, stood next to fountains and saw many statuettes that were laughing at invisible motives of joy.
And little cupid-likes, braggers.
Their outstretched bows appeared like half moons at my nights and I begun musing.

I had many and beautiful dreams

Εἶδα πολλὰ καὶ ὡραῖα ὄνειρα καὶ εἶδα νὰ ξεχνιέμαι. "Όχι, δὲν εἶμαι λυπημένη.

Περπάτησα πολύ στὰ αἰσθήματα, τὰ δικά μου καὶ τῶν ἄλλων, κι ἔμενε πάντα χῶρος ἀνάμεσά τους νὰ περάσει ὁ πλατὺς χρόνος. Πέρασα ἀπὸ ταχυδρομεῖα καὶ ξαναπέρασα. Ἔγραψα γράμματα καὶ ξαναέγραψα καὶ στὸ θεὸ τῆς ἀπαντήσεως προσευχήθηκα ἄκοπα.

Έλαβα κάρτες σύντομες: έγκάρδιο ἀποχαιρετιστήριο ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ κάτι χαιρετίσματα ἀπὸ τὸν Πύργο τῆς Πίζας ποὺ γέρνει. Όχι, δὲν εἶμαι λυπημένη ποὺ γέρνει ἡ μέρα.

Μίλησα πολύ. Στοὺς ἀνθρώπους, στοὺς φανοστάτες, στὶς φωτογραφίες. Καὶ πολὺ στὶς ἀλυσίδες. "Εμαθα νὰ διαβάζω χέρια καὶ νὰ χάνω χέρια." Όχι, δὲν εἶμαι λυπημένη.

Ταξίδεψα μάλιστα.

Πῆγα κι ἀπὸ ἐδῶ, πῆγα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ...
Παντοῦ ἔτοιμος νὰ γεράσει ὁ κόσμος.
ἔξασα κι ἀπὸ ἐδῶ, ἔχασα κι ἀπὸ κεῖ.
Κι ἀπὸ τὴν προσοχή μου μέσα ἔχασα κι ἀπὸ τὴν ἀπροσεξία μου.
Πῆγα καὶ στὴ θάλασσα.
Μοῦ ὀφειλόταν ἕνα πλάτος. Πὲς πῶς τὸ πῆρα.

Φοβήθηκα τὴ μοναξιὰ καὶ φαντάστηκα ἀνθρώπους. Τοὺς εἶδα νὰ πέφτουν ἀπὸ τὸ χέρι μιᾶς ἤσυχης σκόνης, ποὺ διέτρεχε μιὰν ἡλιαχτίδα κι ἄλλους ἀπὸ τὸν ἦχο μιᾶς καμπάνας ἐλάχιστης. Καὶ ἠχήθηκα¹ σὲ κωδωνοκρουσίες ὀρθόδοξης ἐρημιᾶς. "Όχι, δὲν εἶμαι λυπημένη.

"Επιασα καὶ φωτιὰ καὶ σιγοκάηκα.

and had dreams of being forgotten. No, I am not sad.

I walked a lot through feelings, mine and others, and there was always enough space left between them for the wide time to pass through. I went through post offices again and went through again.

I wrote letters again and wrote again and prayed in vain to the god of the answer.

I received brief cards:
A heartfelt goodbye from Patras
and some greetings
from the leaning Tower of Pisa.
No, I am not sad that the day is leaning.

I've talked a lot. To people, to lampposts, to photographs. And to chains a lot. I learned how to read palms and to lose palms. No, I am not sad.

I travelled for sure.

I went a bit to here, and a bit to there... Everywhere, the world was ready to age. I lost a bit from here, and I lost a bit from there.

I lost when being cautious and when being careless.
I went to the sea as well.
I was due something wide. Let's say I received

it.
I was afraid of loneliness

and imagined people.
I saw them falling
from the hand of a quiet dust particle
that run through a sun ray
and others from the sound of a slight bell.
And I was rung¹ through the chimes
of an orthodox barrenness.

No, I am not sad.

Καὶ δὲν μοῦ ἔλειψε οὔτε τῶν φεγγαριῶν ἡ πεῖρα.

Ἡ χάση τοὺς πάνω ἀπὸ θάλασσες κι ἀπὸ μάτια, σκοτεινή, μὲ ἀκόνισε. Ὅχι, δὲν εἶμαι λυπημένη.

Όσο μπόρεσα ἔφερ' ἀντίσταση σ' αὐτὸ τὸ ποτάμι ὅταν εἶχε νερὸ πολύ, νὰ μὴ μὲ πάρει, κι ὅσο ἦταν δυνατὸν φαντάστηκα νερὸ στὰ ξεροπόταμα καὶ παρασύρθηκα.

Όχι, δὲν εἶμαι λυπημένη. Σὲ σωστὴ ὥρα νυχτώνει

(Το λίγο του κόσμου, 1971)

I touched fire and got slightly burned. And I did not even miss the moons' knowhow.

Their cast over the seas and the eyes, dark, it ground me.
No, I am not sad.

As much as I could, I resisted this river when it had a lot of water, not to drag me, and as much as possible I imagined water in dry riverbeds and drifted away.

No, I am not sad. It's getting dark at the right time.

(The Little of the world, 1971)

1. Invented verb form corresponding to the Aorist passive of the intransitive verb ηχώ: "to sound, to resound". Translation: http://kikidimoula.blogspot.com/2012/

Σας ἄφησα μήνυμα

Έμπρὸς ἐμπρὸς μὲ ἀκοῦτε; Ἐμπρὸς ἀπὸ μακριὰ τηλεφωνῶ. Δὲν ἀκούγομαι τί, ξεφορτίστηκε ἡ ἀπόσταση; Ἀπὸ κινητὸ διάστημα μιλᾶτε; Νὰ ξαναπατήσω τὸ μηδέν; Κι ἄλλο; Μὲ ἀκοῦτε τώρα; Ναὶ μοῦ δίνετε σᾶς παρακαλῶ τὴ μαμά μου; Τί ἀριθμὸ πῆρα; Τὸν οὐρανὸ αὐτὸν μοῦ ἔχουν δώσει. Δὲν εἶναι κεῖ; Μπορῶ νὰ τῆς οὐρλιάξω ἕνα μήνυμα; Εἶναι μεγάλη ἀνάγκη πεῖτε της εἶδα στὸν ὕπνο μου ὅτι πέθανε κι ἐγὼ μικρὸ παιδὶ κατουρημένο γοερὰ μούσκεμα ὁ φόβος ὡς ἀπάνω κι ἀκόμα νὰ στεγνώσει.

Νὰ ρθεῖ νὰ τὸν ἀλλάξει.

"Αν δὲν μπορέσει, τῆς λέτε ἀκόμα ὅτι ὑρίμασε ἐκείνη ἡ παλιὰ φοβέρα της πὼς θὰ μὲ φάει ὁ γέρος ἂν δὲν τελειώσω τὸ φαγητό μου.

I left you a message

Hello hello can you hear me? Hello
I am calling from far away. I can't hear
what, the distance has run out of battery?
You are speaking from a mobile space?
Press zero again? And again?
Can you hear me now?
Yes, can I please speak to my mother?
What number have I dialled? The sky
this is the number they gave me. She is not
there?
Can I please scream a message for her?
Tell her there is a great need
I saw in my sleep that she had died and I,
a little child, wet myself wailingly
the fear soaked high up there

She should come and change it.

and it still hasn't dried off.

If she can't, can you tell her as well that it has matured that scare of hers of the old man who will devour me if I don't finish eating my food.

Ώρίμασε ἔγινα γεῦμα γήρατος. Όχι σὲ ταβερνάκι ὀνείρου. Σὲ κάποιο λαϊκὸ μαγέρικο ποὺ ἄνοιξε ὁ καθρέφτης.

(Ήχος απομακρυνσεων, 2001)

It has matured I have become senescence's meal.

Not at a dream's tavern. At some local soup kitchen run by the mirror.

(Departure's Sound, 2001)

Translation: http://kikidimoula.blogspot.com/2013/09/i-left-you-message.html

"Ατιτλο

Βρέχει με απόλυτη ειλικρίνεια. Άρα δεν είναι φήμη ο ουρανός υπάρχει και δεν είναι το χώμα λοιπόν η μόνη λύση όπως ισχυρίζεται ο κάθε τεμπέλης νεκρός.

(Μεταφερθήκαμε παραπλεύρως, 2007)

Untitled

It rains with absolute candour.
So the sky is not a rumour
it does exist
and therefore earth is not the sole solution as
each lazy dead person pretends.

(We moved next door, 2007)

Translation: https://www.poemhunter.com/poem/untitled-1287/

Ενός λεπτού μαζί

Γειτονόπουλο τ' οὐρανοῦ τὸ σπίτι.
Τόσο ψηλὰ χτισμένη τῆς προσέγγισης ἡ τάση Ἐπάνω σὲ κορφῆς τὶς ἀνοιχτὲς φτεροῦγες σὰν ἀναλόγιο ν' ἀναγιγνώσκει ἡ ἐκθάμβωση τὸ ἀνατέλλον τὸ μεσουρανοῦν τὸ δῦον εὐαγγέλιο τῆς μέρας.

Βγαίνω στὴν αὐλή. Μὲ περιμένει ἀπαστράπτουσα μὲ γκέμια σέλα χάμουρα ἡ ἄγρια ἐλευθερία τοῦ ὁρίζοντα ν' ἀνέβω καὶ καλπάζοντας τὴν ἐπαλήθευσή της νὰ δαμάσω. Ἄ, μόνο τὸ βλέμμα καὶ τὸ ὅραμα κατάφεραν νὰ ἱππεύουν τὴν ἄϋλη ἐτούτη ἀτίθαση κατάκτηση.
Οἱ ὑπερφίαλες ἀπόψεις τῶν αἰθέρων πέφτουνε τσακίζονται διότι ἐλάχιστα διαρκεῖ

Ίδοὺ πῶς σκοντάφτει σὲ μία σπιθαμὴ συρματόπλεγμα γύρω ἀπὸ τὸ χτῆμα. Χαμηλό, ἥμερο κι ὅμως ἂν τὸ καλοκοιτάξεις

τὸ ἀνεμπόδιστο.

A minute's licence

The house a tiny neighbour to the sky.

Nearness' tendency built so high
on a peak's open wings like a lectern that
splendour might read the dawning
the meridian the setting gospel of the day.

I go out into the yard. Waiting for me sparkling with reins saddle harness is the horizon's wild freedom that I might mount and galloping tame its verification.

Ah, only gaze and vision managed to ride this immaterial untamed conquest.

The heavens' overweening views tumble are dashed for the unhindered is of the briefest duration.

See how it catches on a stretch of barbed wire round the property. Low, tame and yet if you look carefully consider it carefully it

τὸ καλοαισθανθεῖς διαιρεῖ τὴ δική μου καλημέρα ἀπὸ τοῦ γείτονα ὁλημερὶς σύνορα φανατίζει σιωπηρὰ ὀπλίζοντας ξερόχορτα ἐναντίον ἀδελφῶν τους.

Τὸ βράδυ μόνο, ἡ ἑνωτικὴ εὐωδιὰ τοῦ νυχτολούλουδου τὸ ψαλιδίζει τόπους τόπους καὶ περνᾶ ὑπὸ τὸ παράφρον φέγγος τῶν πυγολαμπίδων - κωλοφωτιὲς τὶς λέγαμε ὅταν ζούσαμε.

"Αχ, ἡρωισμοὶ ἐθελοντῶν ὀνείρων ἄδοξοι. Τί ὡφελεῖ νὰ καταπατήσεις δυὸ πόντους φεγγαρόσκονη ἀκόμα κληρονομιὰ ποὺ ἄφησε τὸ θέρος στὴ φυγή του.

"Ασε νὰ τηρήσουν ἑνὸς λεπτοῦ μαζὶ κάτι ἀγράμματες χῆρες παρατάσεις ποὺ δὲν τὶς πιάνει ὁ νόμος ἄν καὶ κανεὶς δὲν ξέρει τί τοὺς ἐπιφυλάσσει ἀκόμα ἡ ἐλπίδα.

Καλοκαίρι, Πλάτανος Αἰγιαλείας.

(Ενός λεπτού μαζί, 1998)

divides my good morning from the neighbour's all day long fanaticising borders quietly arming the weeds against their brothers.

At night alone the unifying fragrance of night flowers cuts through it in places and passes in the demented glow of the fireflies – *glowbums* we called them when alive.

Oh, inglorious heroics by volunteer dreams. What's the point in encroaching on two inches more of moondust inheritance left by the summer to its passing.

Let them observe a minute's licence those few illiterate widow extensions that the law doesn't cover though no one knows what hope still holds in store for them.

Summer, Platanos-Aigialeia.

(*One Minute's Together*, 1998)

Απόγευμα

Ένα κομμάτι ἄνεμος ποὺ ἔπεσε στὸ δρόμο κάθισε κι ἔπαιξε στὰ σύρματα τοῦ ἠλεκτρικοῦ μία μελωδία σιγανὴ ἀφιερωμένη στὴ διάθεσή μου. Αὐτὴ γιὰ μία στιγμὴ μονάχα ἀνασηκώθηκε καὶ κοίταξε ὕστερα ἀμετάπειστη καὶ ἀδιάφορη ξαναβυθίστηκε ἐντός μου.

(Έρεβος, 1956)

Afternoon

A bit of wind that stumbled in the street sat down and played the cables of the subway line a silent melody suited to my mood. It for a single moment rose up and looked then transient and indifferent It buried itself in me again.

(*Erebus*, 1956)

Translation: https://thegeby.wordpress.com/2018/12/08/kiki-dimoula-απογέυμα-afternoon/

Translation: https://www.poetryinternational.com/en/poets-poems/poets/poet/102-2455 Dimoula

Κυριακή Απόγευμα

Πολλές φορές σέ ζήτησε το απόγευμα:

Όταν με βρήκε πίσω απ' το παράθυρο να προφητεύω τις συνεχείς σιωπές σου. Όταν μια βίαιη σκηνή εκτυλίχτηκε σ' εμένα ανάμεσα και στο τετελεσμένο. Όταν προχώρησα στο διπλανό δωμάτιο κι αυτό το εκάλεσα «φυγή».

Κι άλλες επίμονες φορές σέ φώναξε μεσ' από έξι λαϊκά τραγούδια για πιάνο και για δύσκολο απόγευμα.

Κι ακόμη τρεις θρηνητικές φορές όταν τα θέματα σουρούπωσαν, κι ονόμασα τα μάτια σου «καθημερνά απογεύματα» και όλον εσένα Κυριακή πού είναι πάντα δύσκολη.

(Ποιήματα, 1952)

Sunday Afternoon

Many times the afternoon asked for you:

When it found me by the window Trying to prophesise your constant silences. When a violent scene unfolded between me and the fait accompli. When I went to the next room and I called this "escape."

And other times, persistently it called you in the middle of six folk songs for piano and for a difficult afternoon.

And three other mournful times when matters got dark, and I named your eyes "afternoons of everyday" and all of you Sunday always difficult.

(Poems, 1952)

Translation: https://thegeby.wordpress.com/2020/12/18/κική-δημουλά-kiki-dimoula- κυριακή-απόγευμα-sunday-afternoon/

Δυο μικρά ποιήματα για ένα αίνιγμα και ένα δρόμο

ı

Γιὰ σένα στὶς ἐπιθυμίες μου λόγος δὲν ἔγινε ποτέ. Δὲν σὲ προέβλεψαν ποτέ τὰ ὄνειρά μου. Οἱ προαισθήσεις μου δὲν σὲ συνάντησαν. Οὔτε ἡ φαντασία μου.

Κι ὅμως μιὰ ἀνεξακρίβωτη στιγμή σ' ἐξακριβώνω μέσα μου ἕνα ἕτοιμο κιόλας αϊσθημα.

ΙΙ Πλατιὰ ποὺ ἦταν ἡ Σταδίου καθὼς χωροῦσε

Two short poems for a riddle and a street

My desires were never Told about you. You were never predicted by my dreams. My premonitions haven't met you. Nor has my imagination.

And yet

for an indeterminate moment
I determine that you're inside me:
A feeling already ready.

Ш

So vast was Stadiou Street with room enough

το μεσημέρι τὸ εὔχυμο, τὸν ἀνδρισμό σου, καὶ μένα βαδίζοντας πλάι σου σὲ ἀπόσταση μιᾶς ὀλόκληρης θλίψης. for succulent noon, your virility, and me walking beside you one whole sadness apart.

(ἐπὶ τὰ ἴχνη, 1963)

(*On the trail*, 1963)

 $Translation \ and \ other \ poems: \underline{https://books.google.es/books?id=zJKzAwAAQBAJ\&printsec=copyright\&redir_esc=y\#v=onepage\&q\&f=false_esc=https://books.google.es/books?id=zJKzAwAAQBAJ\&printsec=copyright\&redir_esc=y\#v=onepage&q\&f=false_esc=https://books.google.es/books?id=zJKzAwAAQBAJ\&printsec=copyright\&redir_esc=y\#v=onepage&q\&f=false_esc=https://books.google.es/books?id=zJKzAwAAQBAJ\&printsec=copyright\&redir_esc=y\#v=onepage&q\&f=false_esc=https://books.google.es/books?id=zJKzAwAAQBAJ&printsec=copyright\&redir_esc=y\#v=onepage&q\&f=false_esc=https://books.google.es/books?id=zJKzAwAAQBAJ&printsec=copyright\&redir_esc=y\#v=onepage&q\&f=false_esc=https://books.google.es/books?id=zJKzAwAAQBAJ&printsec=copyright\&redir_esc=y\#v=onepage&q\&f=false_esc=https://books.google.es/books.google$